

Goede Vrijdag

Met meditaties, gebeden, stilte en muziek

middels de 7 kruiswoorden van Jezus

Wat zijn iemands laatste woorden? We weten allemaal hoe essentieel die kunnen zijn. Op de grens van leven en dood. Woorden van afscheid, woorden die nog een eeuwigheid kunnen doorklinken. De laatste woorden die Jezus sprak – aan het kruis – zijn 7 woorden met ieder een hele diepe lading. Hartenkreten, heel direct. Vaak ook verbonden met of zelfs letterlijk citaten uit het Oude Testament. Om alle kruiswoorden te horen, moeten we alle vier de evangeliën naast elkaar leggen. Iedere evangelist vertelt het verhaal weer anders, maar samen gebracht vormen zij een traditie die ons kan helpen om dichterbij dan ooit te komen bij Jezus zelf.

Ook voor onszelf kunnen deze laatste woorden van Jezus raken aan ons bestaan. Ieder mens weet immers van verlatenheid. Van verlangen naar vergeving en van overgave. Bovendien kan het mediteren op deze woorden van Jezus ons helpen om je niet blind te staren op het geweld en het leed alleen. Als je deze woorden namelijk tot je neemt, en op jezelf betreft, kunnen het wegwijzers worden voor je geloof en leven.

Instrumentaal (Piano)

o: Licht is sterker dan de nacht

allen: Licht is sterker dan de nacht

(ouderling steekt 7 kaarsen aan).

Stilte

Zingen lied 600: 1 'Licht ontloken aan het donker'

Welkom

Liturgische schikking

In stilte bereiden wij ons voor ...

(gemeente gaat staan)

Gebed (v)

Openingslied 281 : 1 en 2 – Wij zoeken hier uw aangezicht

Gebed

Instrumentaal (Piano)

Eerste kruiswoord: 'Vader vergeef het hun'

(Lezen: Lucas 23: 33-34)

-Doven van 1^e kaars-

Zingen: Lied 576b:1 'O hoofd vol bloed en wonden'

(Liedboek in Gewone Taal hertaling naar de vertaling van J.W. Schulte Nordholt)

Tweede kruiswoord: 'Ik verzeker je: nog vandaag zul je met mij in het paradijs zijn'

(Lezen: Lucas 23: 39-43: 39)

-Doven van 2^e kaars-

Zingen : lied 576b:2 'O hoofd vol bloed en wonden'

Derde kruiswoord : 'Dat is uw zoon. Dat is je moeder''

Lezen: Johannes 19: 26-27

-Doven van 3^e kaars-

Zingen: Lied 576b:3 'O hoofd vol bloed en wonden'

Vierde kruiswoord : 'Mijn God, mijn God waarom hebt U Mij verlaten'

Lezen: Marcus 15: 33-35

Zingen Lied 576b: 4 'O hoofd vol bloed en wonden'

Vijfde kruiswoord : 'ik heb dorst'

Lezen: Johannes 19: 28-29:

-Doven van 5^e kaars-

Zingen lied 576b: 5 'O hoofd vol bloed en wonden'

Zesde kruiswoord : 'Het is volbracht'

Lezen: Johannes 19: 30:

-Doven van 6^e kaars-

Zingen lied 576b:6 'O hoofd vol bloed en wonden'

Zevende kruiswoord: 'Vader in uw handen leg ik mijn Geest'

Lucas 23:46-47

-doven van 7e kaars-

Zingen lied 576b:7 'O hoofd vol bloed en wonden'

(Lezen: Lucas 23:44-46)

-Doven van de Paaskaars-

Zingen lied 590: 1, 2 en 5 – 'Nu valt de nacht'

Stilte

(Paaskaars en antipendia worden opgenomen; we bidden het avondgebed en daarna worden deze de kerk uitgedragen)

Luthers avondgebed

In stilte wordt de Paaskaars de kerk uitgedragen samen met de antipendia. Korte tijd hierna verlaten ook wij in stilte de kerk en krijgen wij, ieder met zijn of haar eigen gedachten daarbij, de gelegenheid om de meegebrachte bloem of tak bij de gedoofte Paaskaars in 'Het Dorp' te leggen en daarna ook in stilte de weg te vervolgen naar buiten.



Stille Zaterdag



Uitleg bij deze dienst:

*Het begin van de dienst is een voortzetting van de Goede Vrijdag dienst van gisteravond.
De kerk is schaars verlicht, de Paaskaars is gisteravond gedoofd en de kerk uitgedragen.
Het is stil.*

De dag is stil. Donker, grijs en griuw. Er is geen reden tot juichen. Er hangt een donkere sluier van verdriet over de berg waar Jezus gekruisigd is, over Jeruzalem, over het graf, over de leerlingen. En toch....

Gebed

Instrumentaal (piano)

RONDON HET WOORD

Lector: lezing Genesis 1: 1-5

V: God zegt: 'Er zij licht'- en de dag wordt geboren. En op de eerste dag van de week is het licht der wereld opgegaan uit het graf. En God zegt: 'Het is goed'.

Pianist speelt melodie aan u behoort oh Heer der heren

Allen zingen 1^e couplet

V: God zegt: 'Laat het water wemelen van levende wezens en de vogels vliegen langs het hemelgewelf'. Zie, de vogel Gods verschijnt boven Jezus bij de Jordaan. En God zegt: 'Het is goed'.

Pianist speelt melodie 'aan u behoort oh Heer der heren
Allen zingen 2^e couplet

V: God zegt: 'Laat ons mensen maken naar ons beeld.' Hij schenkt ons zijn welbeminde Zoon. De eerstgeborene uit de doden. En God zegt: 'Het is goed'.

Pianist speelt melodie en wij allen zingen 4^e couplet

S: Waarom is deze nacht anders dan andere nachten?

Lector : Exodus 14: 19-22

Lied 801 vs 1, 2,3, 4 en 7 'door de nacht van strijd en zorgen'

S: Waarom is deze nacht anders dan andere nachten?

Lector: Laten wij lezen uit de schrift Ezechiël 36: 24-28

DE INTOCHT VAN HET LICHT

S: Hoe lang duurt het nog? Hoe ver is nog de nacht?

V: Laten we samen zingen wanneer het wachten ons moeilijk valt.

Wij zingen lied 598 'Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur' (5x)

S: Waar blijft nu het licht?

V: Kijk, daar komt het licht! Gods licht is teruggekomen

Pianist speelt uit Als de graankorrel sterft

'Licht dat terugkomt, hoop die niet sterven wil, vrede die bij ons blijft'

Ondertussen komt de diaken met het Licht binnen en de pianist speelt door tot de diaken de kaars op de staande heeft geplaatst

LOF VAN HET LICHT (allen gaan indien mogelijk staan)

Diaken: Licht van Christus

V: Licht voor de wereld Hoop voor alle mensen

Organist speelt uit Als de graankorrel sterft

'Licht! Licht! Alles wordt licht! Niets dan licht! Overal licht! Alles is licht geworden!'

-Lichten in de kerk gaan aan- Antipendia wordt opgehangen

V: Het leven, sterker dan de dood! Leven dat opstaat, altijd weer opstaat, leven dat onsterfelijk is. Licht dat terugkwam. Hoop die niet stierf. Vreugde die bij ons bleef.

Lector : Marcus 16: 1-7

Zingen Lied 637

Wij verwoorden ons geloof en/of bevestigen deze verwoording met een amen en daaropvolgend bidden wij het 'Onze Vader'

Allen:

Amen

Gebed: Onze Vader

We zingen Lied 634: U zij de glorie!

Zegengebed

V:

Allen:

Zegen de aarde onder onze voeten,
de mensen op ons pad
en de weg waarop wij gaan.
Zegen ons. AMEN.

Zondag 31 maart 1e Paasdag
Voorganger: ds. Bettie Woord
Organist: Stefan Potman
Trompet: Dirk Jan Bronsvoot

Zingen voor de dienst

Zingen lied 632

Zingen lied 624

Welkom

Stilte

Zingen 'Weet je dat de lente komt'

Bemoediging en groet

Kinderkerk veertigdagenproject met lied

Gebed door kinderen

Zingen als glorialied 634

Gebed

paaslied van PWA

Schriftlezing Johannes 20:1-9

Via beamer Cela opgestaan

Vertelling

Zingen lied 637

Mededelingen Kaart en kaars

Gebed, stil gebed afgesloten met het Onze Vader

Collecten kinderen helpen
ondertussen via beamer paaslied kinderen PWA

Staande slotlied op Toonhoogte 129

Zegen