

Derde zondag van de herfst
kleur groen
In Liefde Verbonden

ds. Bettie Woord
organist/pianist Stefan Potman
Koor: Deo Gratias
Lector:

Welkom

Stilte

Kaarsen aansteken

Deo Gratias zingt: 'met open armen'

Bemoediging en groet

Deo Gratias zingt: 'Ken je mij '

Samen zingen we lied 276 Op Toonhoogte
1 Heer, wijs mij Uw weg
en leid mij als een kind
dat heel de levensweg
slechts in U richting vindt.
Als mij de moed ontbreekt
om door te gaan,
troost mij dan liefdevol
en moedig mij weer aan.

2 Heer, leer mij Uw weg,
die zuiver is en goed.
Uw Woord is onderweg
als een lamp voor mijn voet.
Als mij het zicht ontbreekt,
het donker is,
leid mij dan op uw weg,
de weg die eeuwig is.

3 Heer, leer mij uw wil
aanvaarden als een kind
dat blindelings en stil
U vertrouwt, vrede vindt.
Als mij de wil ontbreekt
uw weg te gaan,
spreek door uw Woord en Geest
mijn hart en leven aan.

4 Heer, toon mij uw plan;
maak door uw Geest bekend
hoe ik U dienen kan
en waarheen U mij zendt.
Als ik de weg niet weet,
de hoop opgeef,
toon mij dat Christus)
heel mijn weg gelopen heeft.) 2x

Deo Gratias zingt: - 'Love shine a light'

Gebed

Zingen psalm 8 vers 1 en 2

1. Heer, onze Heer, hoe heerlijk en verheven hebt Gij uw naam op aarde uitgeschreven -
machtige God, Gij die uw majesteit
ten hemel over ons hebt uitgebreid.

2. Wel doet de hemel hoog uw glorie blinken, maar in de mond van kinderen doet Gij
klinken uw machtig heil, zo maakt Ge uw vijand stil
en doet uw haters buigen voor uw wil.

Schriftlezing Maleachi 2:10-16

10 Hebben wij niet allemaal dezelfde vader, heeft niet een en dezelfde God ons
geschapen? Waarom behandelen wij elkaar dan zo trouweloos en schenden wij het
verbond dat Hij met onze voorouders sloot?

11 Juda heeft trouweloos gehandeld, en in Israël en Jeruzalem heeft men zich gruwelijk
misdragen. Juda heeft ontwijfd wat de HEER heilig is en wat Hij liefheeft; Juda is getrouwd
met een vrouw die een vreemde god vereert.

12 Moge de HEER iedereen uit het volk van Jakob stoten die zoiets doet, wie het ook is,
ook al brengt hij offergaven aan de HEER van de hemelse machten.

13 En verder: jullie storten hete tranen op het altaar van de HEER, jullie jammeren en
kreunen omdat Hij geen aandacht schenkt aan jullie offers en ze niet aanvaardt.

14 En jullie vragen je af: Waarom toch? Omdat je de vrouw met wie je je leven deelde
trouweloos behandeld hebt, de vrouw met wie je in je jeugd een verbintenis bent
aangegaan, waarvan de HEER getuige is geweest.

15 Wie ook maar een beetje verstand heeft doet zoiets niet, want iedereen wil toch een
nageslacht dat door God gewild is? Speel niet met je leven en behandel de vrouw van je
jeugd niet trouweloos.

16 Want Ik verafschuw het wanneer een man zijn vrouw wegstuurt – zegt de HEER, de
God van Israël. Wie zoiets doet besmeurt zichzelf met onrecht – zegt de HEER van de
hemelse machten. Speel niet met je leven en gedraag je niet langer trouweloos.

Zingen psalm 8 vers 3 en 4

3. Aanschouw ik 's nachts het kunstwerk van uw handen,
de maan, de duizend sterren die daar branden, wat is de mens, dat Gij aan hem gedenkt,
het mensenkind, dat Gij hem aandacht schenkt?

4. Gij hebt hem bijna goddelijk verheven,
een kroon van eer en heerlijkheid gegeven, Gij doet hem heersen over zee en land,
ja, al uw werken gaf Gij in zijn hand.

Schriftlezing Marcus 10:1-12

1 Hij vertrok daarvandaan naar Judea en het gebied aan de overkant van de Jordaan, en de mensen verzamelden zich weer in groten getale om Hem heen; Hij onderwees hen zoals Hij gewoon was te doen.

2 Er kwamen ook farizeeën op Hem af. Ze vroegen Hem of een man zijn vrouw mag verstoten. Zo wilden ze Hem op de proef stellen.

3 Hij vroeg hun: 'Hoe luidt het voorschrift van Mozes?'

4 Ze zeiden: 'Mozes heeft de man toegestaan een scheidingsbrief te schrijven en haar te verstoten.'

5 Jezus zei tegen hen: 'Hij heeft u dat voorgeschreven omdat u halsstarrig bent.

6 Maar al bij het begin van de schepping heeft God de mens mannelijk en vrouwelijk gemaakt;

7 daarom zal een man zich losmaken van zijn vader en moeder en zich hechten aan zijn vrouw,

8 en die twee zullen één lichaam zijn, ze zijn dus niet langer twee, maar één.

9 Wat God heeft verbonden, mag een mens niet scheiden.'

10 In huis stelden de leerlingen Hem hier weer vragen over.

11 Hij zei tegen hen: 'Wie zijn vrouw verstoot en met een ander trouwt, pleegt overspel;

12 en als zij haar man verstoot en met een ander trouwt, pleegt zij overspel.'

Zingen psalm 8 vers 5 en 6

5. Al wat er land of water heeft tot woning,
het moet de mens erkennen als zijn koning:

vogels en wild en al 't geduldig vee en wat er wemelt in de wijde zee.

6. Heer, onze Heer, hoe heerlijk en verheven hebt Gij uw naam op aarde uitgeschreven.
Heer, onze God, hoe vol van majesteit hebt Gij uw naam op aarde uitgebreid.

Overdenking

Deo Gratias zingt - 'We are the world'

Mededelingen uit de gemeente

Gebed, stil gebed afgesloten met het gezongen Onze Vader uit lied 1006

Onze Vader in de hemel,

U staat zorgzaam om ons heen.

Geef dat alle mensen weten: zoals U is er maar één.

Doe ons telkens weer geloven

in een wereld zonder pijn,

in uw rijk dat eens zal komen

en dat soms te zien kan zijn.

Help ons samen goed te leven en te doen wat U graag wilt.

Geef ons elke dag te eten

tot de honger is gestild.

En vergeef ons wat we fout doen, net als wij niet blijven staan

bij de fouten van een ander, maar weer samen verder gaan.

Help ons om te zien wat goed is en wat slecht is, boos of naar.
Geef dat wij het juiste kiezen, dat we goed zijn voor elkaar.
Onze Vader, wij geloven,
dat U onze wereld leidt.
Met uw licht helpt U ons verder. Hier en nu en straks. Altijd. Amen. Amen.

Collecten

Zingen slotlied 793

1. Bron van liefde, licht en leven, voor elkaar zijn wij gemaakt door uw hand elkaar
gegeven, door uw vinger aangeraakt.

Laat ons op uw toekomst hopen, gaandeweg U tegemoet;
dat wij samen lachend lopen in uw grote bruiloftsstoet.

2. Bron van liefde, licht en leven, zon die hartverwarmend schijnt, woord van hogerhand
gegeven, trouw en teder tot het eind -
al zou ons een vijand haten, al gaat zelfs de liefste heen, liefde zal ons nooit verlaten: Gij
laat ons geen dag alleen.

3. Bron van liefde, licht en leven, laat uw vreugde in ons zijn;
is de blijdschap weggebleven, liefde maakt van water wijn.

Dat wij dan elkaar beminnen

zó dat zelfs de dood niet scheidt; niets kan liefde overwinnen - liefde heeft de eeuwigheid.

Zegen

Deo Gratias zingt - 'Deo Gratias'